

Lekker leesvoer



Even tijd voor jezelf



alles over emigratie, inspiratie en doelen stellen



DURF TE EMIGREREN

Column

Kopen in
Spanje



Zet het
in je agenda!

Durf! te
ontmoeten



Sta eens stil bij...

Samen
wandelen



Toffe plek

Bocairente
De magische
route



Castellón de Rugat



Castellón de Rugat

Ochtendroutine

Good
Morning



Wat is jouw ochtendroutine? Ben jij degene die de wekker zet, nog héél even blijft liggen (oké, nog één keer dan) en uiteindelijk gehaast de deur uit rent? Of sta je liever iets eerder op, zodat je de dag rustig en zonder stress kunt beginnen? Je ochtendroutine bepaalt vaker dan je denkt hoe je dag verloopt. Het zet de toon. Voor je energie, je focus en zelfs voor de keuzes die je maakt. Mijn alarm gaat bijna elke dag om 6:30 uur. Ik houd van routine. Niet omdat ik vast wil zitten, maar juist omdat het me scherp houdt

en helpt te genieten van elk moment. De tijd gaat snel. En hoe ouder je wordt, hoe duidelijker het wordt: het leven draait niet alleen om carrière maken, maar om doen wat er écht toe doet. Toegegeven: mijn wekker gaat nog drie keer af, elke vijf minuten. Maar vóórdát ik opsta, denk ik bewust aan iets waar ik die dag naar uitkijk. Geen to-do's. Geen zorgen. Alleen iets leuks, iets dat me motiveert. Dat kleine moment geeft moed, zelfs op een koude ochtend. Begin je dag goed, en de rest volgt vanzelf.

Net als bij emigreren: het begint met een keuze. Met durven. Met luisteren naar wat jou in beweging zet.

Wil je reageren, heb je een tof verhaal, vragen of leuke tips? Laat het me weten op: info@durfteemigreren.com

Inhoud



6 Column

Kopen in Spanje

9 Laat je inspireren

Catharine Rayner

Illustrator & Children's Author



Samen wandelen

12 Sta eens stil bij...



Fiesta de lectura en
Ubik Café

15 Doen!

18 Weetjes over Valencia



Spanjaarden verwachten bijna
hun hele leven in goede
gezondheid te blijven

20 Durf! te ondernemen

Charmaine Harrevelt

27 Toffe plek



Bocairente 'De magische route'



Inhoud

32 Emigratieverhaal

Ikzelf



35 Durf! te verspaansen

Elke keer een beetje **más** España

Nieuw

37 Spanje door de lens van...

Hans Althoff



48 Juan vertelt...

Over Spanje, mensen en momenten

50 Zet het in je agenda!

Durf! te ontmoeten



39 Tussen toen en mañana

-Tafeltennis- André Kesselaar

Nieuw

45 Emigratietip

Nieuwe samenwerking voor mensen die willen emigreren en op zoek zijn naar hun (t)huis!

Nieuw

Save
The
Date



Column
Durf! te emigreren
-Kopen in Spanje-

Een huis in Spanje begint niet bij de sleutel.

Het begint meestal onschuldig.

Met een foto waarbij het zonlicht schijnt op de witte muren. Een terras waar de schaduw precies goed valt tijdens de warme zomerdagen. En ineens denk je: wat als...

Een huis kopen in Spanje voelt als een droom die je bijna kunt aanraken. Maar zoals bij veel dromen zit de echte beweging niet in het plaatje, maar in alles wat daarachter schuilgaat.

Een huis kopen in Spanje doe je niet alleen met je hart maar uiteindelijk ook met formulieren, belastingen en een NIE-nummer. Een NIE-nummer is een soort Spaans welkomswijs. Dit nummer heb je nodig, sí o sí.

Extra kosten die erbij komen. Twintig procent aanbetaling eigen geld en nog eens vijftien procent bovenop de koopsom. Ze komen niet in één keer, maar druppelen binnen: overdrachtsbelasting, notaris, eventuele advocaat.

Geen drama, maar wel realiteit. En realiteit vraagt aandacht. Waar wil je wonen en waar word je echt blij van?

Als je daar nog niet helemaal uit bent, neem dan eerst de tijd om op onderzoek uit te gaan voordat je een huis koopt. Want zelfs na de aankoop kom je vaak nog uitdagingen tegen. Maar als het gevoel klopt en je echt blij wordt van de plek, kun je die uitdagingen met vertrouwen aan.

En dan is er dat moment van tekenen. Zoooo spannend! Je begint een nieuw leven, in het buitenland, eentje die je verrast en obstakels brengt.

Na de aankoop stopt het niet. Belastingen lopen door, ook als je er maar af en toe bent. Zelfs leegstand heeft een formulier. Spanje houdt van papier, en papier houdt van jou.

Misschien is dat wel de kern: een huis in Spanje kopen is geen vlucht. Het is een keuze om ergens écht iets aan te gaan. Met een plek, met regels én met jezelf.

En als je dat weet, als je niet alleen kijkt naar het warme licht op het terras, maar ook naar wat eronder ligt, dan wordt die droom steviger.

Want een huis in Spanje begint niet bij de sleutel. Het begint bij weten waar je ja tegen zegt.

Wat je moet weten als je een huis in Spanje wilt kopen

- **Een droom is geen handtekening:** denk er goed over na. Spanje is geen Nederland en ieder land heeft zijn voor- en nadelen.
- **Een NIE-nummer is onmisbaar:** zonder dit Spaanse identificatienummer kun je geen huis kopen. Je kunt een 'gestor' inhuren die voor jou een tijdelijke NIE aanvraagt, maar dat kan problemen opleveren. Tip: niet doen!
- **Een Spaanse bankrekening:** niet verplicht, wel praktisch voor belastingen, vaste lasten en rust in je hoofd.
- **De prijs is nooit alleen de prijs:** reken op tien a vijftien procent extra kosten voor belastingen, notaris, registratie en begeleiding.
- **Oud huis of nieuw huis maakt verschil:** niet alleen de kosten maken het verschil maar ook het woongemak. Ben jij iemand die wil kopen, intrekken en niets meer doen, of koop jij en houd je ervan om het ene project na het andere aan te pakken?
- **Mond-op-mond reclame:** dit is in alle gevallen het beste. Ken de mensen waarvan je het huis koopt of via via.
- **Spanje is geen één Spanje:** regels en belastingen verschillen per regio en stad. Wat in Andalusië kan, mag elders niet.
- **Stel jezelf één eerlijke vraag:** is dit voor vakantie, verhuur of een nieuw leven? Het antwoord bepaalt alles wat volgt.

Laat je inspireren

[@catherine_rayner](#)

Catherine Rayner is an illustrator
and Author • Art • Prints • Books •
Cards • Babywear







Sta eens stil bij...

Samen wandelen

Het is vooral het bewegen dat het 'm doet. Een lunchwandeling van een kwartier is net niet genoeg om je hersenen een oppepper te geven. Maar een stevige (stads)wandeling of tocht door de bossen laat je hersenen dopamine aanmaken. En dát werkt onder andere goed tegen depressie en pijn.

Een goede wandeling vraagt een zekere inspanning, waarbij hellingen oplopen het beste resultaat oplevert. Minimaal 30 minuten, liefst 45 minuten per dag is aan te raden om je geestelijk én fysiek op en top fit te voelen.

-Wandelen is goed voor je gezondheid en geluksgevoel, maar ook voor een social proces.-



Wandel jij graag alleen of samen? Het is gebleken dat wandelen met een partner behalve een fysieke bezigheid, ook een sociaal proces is. Je past samen het ritme en het tempo aan en beïnvloedt een gezamenlijke mentale ervaring.



Net als bij het dansen beweeg je tijdens een wandeling ook synchroon en dit zorgt ervoor dat doelen en denkbeelden zich op elkaar afstemmen. Er ontstaat meer empathie, spontaniteit en positiviteit. Hoe gaaf is dat?!

Nu denk je misschien: moet ik dan ook tijdens de wandeling praten? Tijdens een wandeling hoef je natuurlijk niet te praten (alhoewel het absoluut erg gezellig is) maar mag je voelen en de stilte ervaren. Hoe mooi is het om woordeloos dicht bij elkaar te komen en te genieten van het moment.



ZULLEN WE SAMEN
DOOR DE BOMEN HET
BOS GAAN ZIEN?

Mirjam Hart



Doen! →

Club de lectura
Ubik Café

CLUB DE LEC TU RA

un MARTES
al MES...

20:00H



Doen!



Club de lectura
Ubik Café

Mocht je nog niet bekend zijn met hoe de boekenclub werkt, het is heel simpel:



Je komt één keer per maand samen in Ubik Café in Valencia (meestal de eerste dinsdag van de maand, tenzij er feestdagen of lange weekenden zijn om het boek

(ja! in het Spaans) te bespreken dat de groep tijdens de vorige bijeenkomst heeft gekozen. Dat betekent dat je een hele maand de tijd hebt om het te lezen. Het boek wordt besproken. Dat wil zeggen dat er in het algemeen alleen over het boek gepraat wordt. Voel je vrij om alles te delen wat je dacht of voelde tijdens het lezen; en als je liever alleen luistert, geen probleem, Niemand wordt gedwongen om te praten.

Doen! → Club de lectura
Ubik Café

Er zijn een beperkt aantal plaatsen (30 personen), dus het is belangrijk om je aan te melden via Telegram in de groep:

UBIK BOOK CLUB

Als je er niet bij kunt zijn, laat het ze dan even weten.

Leuk weetje: de boeken van de club kun je met korting kopen bij Ubik!

Tip: Wil je Spaans leren of verbeteren, dan is dit de uitgelezen kans om dat te doen!

Waar wacht je nog op?



Weetjes over Valencia

-Spanjaarden en goede gezondheid-

Spanjaarden kijken opvallend positief naar hun gezondheid. Wist je dat de gemiddelde Spanjaard 79.4 jaar in goede gezondheid leeft? En de gemiddelde levensverwachting 83.8 jaar is? Dit beeld past natuurlijk helemaal bij het mediterrane leefritme en de sterke sociale cultuur. De vrouwen in Spanje leven over het algemeen langer en gezonder dan de mannen.

Bijna drie kwart geeft aan dat ze zich goed voelen, ook op latere leeftijd. Toch spelen de sociaal-economische factoren een duidelijke rol: mensen met een hoger inkomen ervaren hun gezondheid beduidend beter dan mensen met minder financiële ruimte.



Gezondheid is dus niet alleen een kwestie van leeftijd of geslacht, maar ook van kansen en leefomstandigheden. Spanjaarden geloven duidelijk in hun eigen vitaliteit en in een toekomst waarin ze nog lang actief en gezond blijven. Tegelijk weten ze ook: gezondheid hangt niet alleen af van goede genen of olijfolie op tafel. Inkomen en opleidingsniveau spelen nog altijd een rol in hoe fit mensen zich voelen, en hoe fit ze daadwerkelijk zijn.

Het mooie nieuws? In Spanje gaat lang leven steeds vaker hand in hand met lang gezond leven. De echte uitdaging voor de komende jaren is om die voorsprong voor iedereen bereikbaar te maken. Want gezonde jaren zijn het mooist als ze niet alleen voorbehouden zijn aan wie het zich kan veroorloven.

Check:

Welke regio past bij jouw ideale klimaat, zodat je niet alleen langer leeft, maar vooral *lékkerder* leeft?

Wil je zachte winters en warme zomers?
→ *Costa Blanca, Costa del Sol*

Wil je extreme hitte vermijden?
→ *Noord-Spanje*

Zoek je de vier seizoenen, inclusief koude winters?
→ *Binnenland (Madrid, Castilla)*

Wil je het hele jaar constante temperaturen tussen 20-30 graden?
→ *Canarische Eilanden*

Zoek je natuur en groene landschappen met milde temperaturen?
→ *Asturias, Galicië, Baskenland*

Zoek je zonnige zomers met een frisse zeebries?
→ *Costa Brava, Balearen*

Durf! te ondernemen

Charmaine Harrevelt



**Vertel iets leuks over jezelf?
Met wie ben ik aan het kletsen?**

Met iemand die in drie jaar tijd Amsterdam, Oostenrijk, Ibiza en nu Valencia "thuis" heeft genoemd en samen met haar vriend kijkt waar het leven het meeste klopt. Waar worden we blij van? Waar voelen we ons gelukkig? Voor nu is dat Valencia, en in het winterseizoen Oostenrijk, maar we blijven altijd open voor nieuwe hoofdstukken. Wat doe ik? Ik geef les en begeleiding aan kinderen en jongeren vanaf ongeveer 12 jaar die extra ondersteuning nodig hebben, vooral bij de Nederlandse taal en schoolse vaardigheden. Dat doe ik in Valencia voor zowel kinderen die op school zitten als voor kinderen die homeschooling krijgen. Ik help hen met vakken, plannen, leren lezen en alles wat ze nodig hebben om (weer) grip en vertrouwen te krijgen. Geen standaard trajecten, maar maatwerk. Samen met ouders en kind kijk ik wat er speelt en wat er nodig is. Dat kan bijles zijn, bredere begeleiding of juist ondersteuning in structuur en motivatie.

Kun je me meenemen naar het moment dat je dacht: "Ja, ik verhuis naar Spanje!" En wat dacht je eigenlijk écht toen?

Het was geen groot voorbereid plan, meer een combinatie van het verlangen naar zon en het "vrije" en buiten kunnen leven. Echte gedachte: "We proberen het gewoon en anders kijken we weer verder."

Wat was het meest verrassende of vreemde dat je tegenkwam toen je je nieuwe leven begon?

Dat Ibiza buiten het seizoen eigenlijk in winterslaap gaat. Prachtig eiland, mooi weer, heel veel geleerd, vooral over het jonge kind en het leren lezen en schrijven, maar als je zonder kinderen bent is het in de winter vooral... rustig. Heeeel rustig.

Wanneer wist je dat je een bedrijf wilde starten, en hoe kwam dat idee eigenlijk tot je? Was het een ingeving of eerder een 'noodgedwongen briljant idee'?

Tijdens het werken met jongeren ontdekte ik dat ik vooral vreugde haalde uit "de rugzakjes". Hoe complexer, hoe leuker en uitdagender! Wat speelt er echt? Waar loopt iemand op vast? En hoe kan ik hem of haar helpen? Dat gaf me motivatie om mijn bedrijf te starten!



Wat was de allereerste stap die je zette? En had je toen enig idee wat er allemaal nog bij zou komen kijken?

De eerste stap was: gewoon beginnen. Daarna kwamen de minder leuke stappen zoals klanten werven, administratieve taken, plannen, contacten onderhouden en heel veel verschillende keuzes maken.

“De eerste stap was: gewoon beginnen.”

Kun je een grappige of onverwachte misser delen tijdens het opstarten van je bedrijf?

Taken
Klanten
Plannen



Een keer had ik een hele creatieve les voorbereid, bleek de motivatie van de kinderen vooral de lekkere snacks te zijn. Op Ibiza zitten de meeste kinderen tot 14:00 uur op school. Daarna wordt er uitgebreid geluncht. Dus een “snackie” is dan niet genoeg natuurlijk.





“Sommigen hadden meer structuur nodig, anderen juist meer ruimte. Het was puzzelen, passen en meten, maar juist dát maakte het leuk en uitdagend.”

Hoe ziet een typische werkdag eruit, inclusief chaos, koffieverslaving of ‘het eten’ die meedoen?

Een werkdag begon bij mij niet in een klaslokaal, maar gewoon buiten op het terras onder de palmbomen. 's Ochtends rond 09:30 uur stapte ik binnen bij een gezin met vier totaal verschillende kinderen. Voor ieder van hen maakte ik wekelijks een op maat gemaakt lesprogramma.

Sommigen hadden meer structuur nodig, anderen juist meer ruimte. Het was puzzelen, passen en meten, maar juist dát maakte het leuk en uitdagend. Mijn dagen waren soms behoorlijk improviseren, “to the max!”

Tegen lunchtijd schoof ik vaak aan bij het gezin, want er werd altijd heerlijk gekookt met groenten en fruit uit eigen tuin. In de middag stapte ik in de auto richting het leuke Spaanse schooltje in Sant Carles om een ander groepje kinderen op te halen voor twee uur Nederlandse bijles.

Ik nam ze mee naar huis, maakte daar een lunch en gaf de Nederlandse les. Rond een uur of 16:00 werden de kids opgehaald en zat mijn werkdag erop. We woonden naast het strand (Cala Nova), dus met mooi weer kun je wel raden waar ik te vinden was.

Zijn er culturele verschillen die je werk of aanpak hilarisch of juist verrassend hebben beïnvloed?

Jazeker. Op Ibiza en in Valencia is tijd een ruim begrip. Om 10:00 uur beginnen kan ook "ik was nog even een ontbijtje scoren" betekenen. Ik ben nóg flexibeler geworden, soms tot mijn eigen verbazing.

Welke impact hoop je dat je bedrijf heeft, zonder meteen je ambities te overdrijven?

Dat jongeren zich gezien voelen en dat er ruimte blijft voor humor, ook als het ingewikkeld wordt.

Kun je een moment delen waarop je dacht: "Wow, dit had ik écht niet verwacht toen ik hierheen verhuisde"?

Het moment waarop we na twee weken Valencia alweer moesten inpakken: seizoen wisselt dus wij wisselen mee. 20 graden gemiddeld kouder, hoppakee!

Welke tip zou je geven aan iemand die overweegt hetzelfde pad te volgen, zonder meteen dat cliché "volg je dromen" te gebruiken?

Gewoon beginnen! De rest verzin je onderweg wel. Het mag rommelen, schuiven en schuren, dat is juist het leuke van het avontuur!

Charmaine Harrevelt

Nederlandse begeleider en leercoach in Valencia

Telefoonnummer
+31630093776

Website
charmaine.nu

Facebook
Charmaine



Not everyone will understand
your path.
Walk it anyway.



Toffe plek

Bocairente

De magische route

Smalle straatjes, witgekalkte gevels, middeleeuwse steegjes en eeuwenoude stenen, dat is Bocairente. Een dorp vol legendes.

Bocairent is een van de oudste dorpen van de regio en ligt spectaculair tegen een rotswand gebouwd. Tijdens de magische route kom je langs bijzondere plekken zoals de mysterieuze Covetes dels Moros, eeuwenoude grotwoningen uitgehouwen in de rotswand. Niemand weet met absolute zekerheid waarvoor ze dienden, wat de verbeelding alleen maar prikkelt.



Ook de historische arena, de Plaza de Toros de Bocairent, volledig uit de rots gehouwen, draagt bij aan het unieke karakter van de route. De Magische Route is meer dan een wandeling.



Het is een ontdekkingsstocht langs legendes over Moren en christenen, geheime tekens in gevels en oude tradities die nog steeds voortleven in het dorp.

Kinderen én volwassenen worden uitgenodigd om goed te kijken, te zoeken en zich mee te laten voeren door het verhaal van de plek.

De route is compact en ideaal om in een paar uur te lopen. Combineer je bezoek met een terrasje op een van de pleintjes en geniet van het uitzicht over de bergen van de Sierra de Mariola.

Bocairent bewijst dat magie soms gewoon schuilt in geschiedenis, stilte en een beetje verbeelding.









Waar Kaartjes en info te krijgen

Oficina de Turismo Bocairent

Adres: Plaça de l'Ajuntament, 2, 46880 Bocairent
(Valencia), Spanje
Telefoon: +34 96 290 50 62

Extra tip!

Wil je de Magic Route doen?

Dan vind je bij het toeristenbureau ook suggesties voor combinatieroutes en historische plaatsen in Bocairent, zoals de Moorse grotten (Covetes dels Moros) en de middeleeuwse wijken, die samen een hele dagtrip kunnen vormen.

Emigratie

verhaal



Waka en ik

“Acht jaar geleden besloot ik te emigreren, en dat bleek de beste keuze ooit! Niet omdat mijn leven in Nederland niet goed was, maar omdat mijn hart in Spanje lag. Daar voelde ik me thuis.”





¡Buenas! Ik ben Kim, een enthousiaste Brabantse levensgenieter. Ik word gelukkig van kleine momenten: koffie op een terras in de zon, de geur van sinaasappelbloesem in het voorjaar tijdens een wandeling, en gewoon even niets hoeven te doen. Met Waka naast me, mijn trouwe viervoeter, die me nog meer leert leven in het moment.

Mijn emigratie naar Spanje was geen impulsieve beslissing, maar een proces van 5 jaar dat goed voelde. In 2013 vertrok ik voor een maand naar Valencia om Spaans te leren bij een talenschool. Ik was altijd al gefascineerd door de taal en de cultuur. Wat was dit té gek! Vanaf het moment dat ik het vliegtuig instapte richting Valencia, voelde het meteen als naar huis gaan.

5 jaar later, tijdens een vakantie met mijn beste vriendin in Valencia viel alles op zijn plek. Het ritme van het leven, de zon, de sfeer... Mijn vriendin zag het en ik wist het: hier wil ik wonen.

Dat betekende wel afscheid nemen van mijn huis, werk, familie en vrienden. Maar de gedachte dat ik elke dag mocht leven in een omgeving die me energie geeft, zei ik natuurlijk geen nee tegen! Inmiddels woon ik hier met Waka en voel ik me volledig thuis. Terug naar Nederland? Nee hoor, mijn leven is precies zoals het moet zijn: requetebuena!



Heb jij ook de droom om te emigreren maar twijfel je nog?

Dat is heel normaal! Je weet nooit helemaal zeker of je de juiste keuze maakt, maar elke beslissing brengt je precies daar waar je op dat moment moet zijn. Het gaat niet om goed of fout, maar om het volgen van je hart. Is emigreren voor jou een weloverwogen keuze? Dan móét je die stap zetten!

Of voel je toch dat blijven in Nederland beter bij je past?

Ook dat is helemaal oké.

Ik help je graag om helder te krijgen wat op dit moment voor jou de juiste weg is. Met mijn coaching stel ik je soms directe en pittige vragen die je dichter bij jezelf en je gevoel brengen. Zo krijg je vertrouwen in jouw eigen keuze.

En uiteindelijk bepaal jij zelf de richting.

Wil je meer weten over stap voor stap?

[Klik hier](#)

Wonen in Spanje? Ik help je daar super graag bij!

[Klik hier](#)

**Hou je van lezen en wil je meer weten over het leven in Spanje?
Download dan gratis het magazine 'Durf! te emigreren'.**

[Klik hier](#)

Durf! te verspaansen

Elke keer een beetje **más** España

Een tijdje geleden kreeg ik een leuke tip van een lezer, bedankt Tim!, om een kort lesje of Spaans weetje toe te voegen aan het magazine. En eerlijk is eerlijk: dat idee vond ik meteen te leuk om te laten liggen. Dus bij deze!

Voor iedereen die al met de Spaanse taal bezig is, of voor wie het gewoon leuk vindt om spelenderwijs iets nieuws te leren, heb ik een kleine uitdaging. Een momentje voor jezelf, een kop koffie erbij, en ondertussen je woordenschat een beetje uitbreiden.

ELKE DAG ÉÉN WOORD

en je komt al
een heel eind!

Kun jij, op de volgende pagina, alle beroepen vinden in deze sopa de letras? Veel plezier met zoeken!



Sjanje



Hans Althoff

DOOR DE LENS VAN...



M42 Orion nevel

DOOR DE LENS VAN...

Het sterrenbeeld Orion is eenvoudig te herkennen aan de drie sterren die 's avonds in oostelijke richting netjes onder elkaar staan. Deze sterren vormen de 'riem' (belt) van de Orion strijder. Rechts onder de ster Alnitak is met het blote oog een vage nevel te zien: de Orion Nebula M42. Het menselijk oog is niet in staat om veel licht

te zien en daarom is de de nevel weinig spectaculair om te aanschouwen. Heel anders wordt het als je een camera richt op de nevel en de opnames gaat stapelen (stacking). Na verloop van tijd zie je veel details zoals wolken gevuld met gassen die zich laten zien in spectaculaire kleuren. Hier worden nieuwe sterren geboren die door hun hoge temperaturen de gaswolken doen oplichten. Op de schouder van de Orion strijder zie je een ster die erg oud is. Aan de hemel herken je deze oude ster, genaamd Betelgeuse, aan het oranje licht.



De verwachting is dat Betelgeuse over niet al te lange tijd zal exploderen (Supernova) Wellicht is Betelgeuse al ontploft, maar heeft het licht onze aarde nog niet bereikt. In de ontplofte resten, in de gaswolken, ontstaan weer nieuwe sterrenstelsels met zonnen, planeten en manen....





Column

Tussen toen en mañana

-Tafeltennis-

André Kesselaar kwam al ruim 50 jaar vrijwel jaarlijks naar Spanje toen hij in 2018 samen met zijn vrouw besloot er permanent te gaan wonen. Op deze plek zal hij de lezers komende tijd meenemen op zijn reis daar naartoe.

kesselaar@gmail.com

Van waar wij wonen, in de campo tussen Montroy en Turís, fiets ik dagelijks via Les Valletes naar Montserrat voor de boodschappen. Ergens halverwege stond een paar jaar geleden bij een groot, houten "chalet" een blauwe tafeltennistafel. Een buitentafel, precies wat ik al lang zocht.



Toen mij ter ore kwam dat de eigenaar, Luis, was overleden en ik daags erna in de tuin van het huis een jonge versie van Luis bespeurde stuurde ik mijn fiets de oprit op en sprak hem aan. Zeker kon ik de tafel kopen en een half uur later stond hij een paar kilometer verderop bij ons in de tuin.



Groot succes natuurlijk: dagelijks speelden wijlen mijn vrouw Irma en ik met veel plezier een paar potjes en ook de dochter en kleinzoon hadden er schik in.

Na het overlijden van Irma werd de tafel allengs minder gebruikt. Tot ik Rob leerde kennen. Rob en ik waren aan elkaar gewaagd en speelden zeker een paar keer per week. Tot Robs vrouw heimwee kreeg en terug wilde naar Nederland. Vanaf toen stond de tafel er weer treurig en stoffig bij. Ik moest dus op zoek naar een nieuwe tafeltennisvriend! In mijn dating-profiel op de Facebook dating-app had ik natuurlijk behalve wat leuke foto's van mezelf met teckel Heidi "tafeltennis" als hobby staan maar het liep niet echt storm.

Ik besloot dus mijn voorkeur van "vrouwen" te veranderen in "geen voorkeur". Direct bingo: heel gay Valencia wilde contact met me! Om te tafeltennissen nam ik aan. Eén reactie sprong eruit: Rafa, een kleermaker uit de oude binnenstad, had direct gezien dat ik "straight" ben maar ik leek hem toch aardig.

Wellicht gevlijd door het laatste besloot ik open kaart te spelen en Rafa te melden dat ik niet uit was op een amoureuze relatie maar dat ik wel wat zag in af en toe een potje tafeltennissen. Rafa vroeg om mijn telefoonnummer zodat hij mij kon appen. Argeloos als ik ben gaf ik dat en vanaf dat moment ontving ik ongeveer elke 10 minuten een nieuwe ingesproken boodschap. Aanvankelijk in rap Spaans en toen ik aangaf dat ik er helemaal niets van begreep in het "Spenglish". Waar ik trouwens ook weinig van verstond. Normaal kijk ik altijd direct als ik een appje ontvang. Maar Rafa's enthousiasme bezorgde me de kriebels!

Ik besloot dus, wachtend bij school op de kleinkinderen, hem een berichtje te sturen, dat ik hem ook aardig vond maar dat ik een beetje zenuwachtig werd van zijn enthousiasme en dat ik het advies van mijn dochter, dagelijks koffie gaan drinken bij bar Montroy of lid worden van het fanfarekorps om nieuwe vrienden te maken, ter harte wilde nemen. En dat ik afzag van verder contact. Er volgde direct weer een ingesproken bericht gevolgd door een paar tekstberichtjes en die kon ik wel vertalen.

Toen ik in de derde app "¡Solo quieres follarlo!" las, het vertaalde en even later begreep wat hij bedoelde was ik er klaar mee...blokkeerde de beste man en veranderde mijn voorkeur terug in "vrouwen". Sindsdien heb ik al weer een paar vrouwen in de buurt geliked en wachten de tafel en ik op een spannend potje... tafeltennis!



Emigratie

TIP

Vind je (t)huis!

Droom je van een huis in Spanje?

Dromen van een huis in Spanje is prachtig, maar het proces écht goed aanpakken vraagt om de juiste begeleiding. Daarom werk ik samen met Casa Kolibri: geen makelaar, maar een onafhankelijke gids die volledig aan jouw kant staat.

Casa Kolibri helpt je tijdens het hele traject bij het kopen van een woning in Spanje. Van praktische zaken zoals het aanvragen van een NIE-nummer, verhuurlicentie, het openen van een bankrekening en wanneer je wilt emigreren het laten regelen van alle benodigde documenten, tot het meezoeken naar een woning en het plannen van bezichtigingen met betrouwbare Nederlandssprekende partners en begeleiding bij de notaris.



Dankzij hun ervaring en lokale kennis herkennen zij valkuilen die je als koper vaak niet ziet: denk aan illegale aanbouwen, onduidelijke vergunningen, onlogische prijzen of woningen op plekken die simpelweg niet bij jouw wensen passen. Voor de juridische controle werken zij samen met gecertificeerde vastgoedadvocaten en notarissen, zodat alles zwart-op-wit klopt.

Ook na de aankoop kun je op Casa Kolibri rekenen voor zaken als verhuur, contracten, sleutelbeheer en het gebruik van hun brede netwerk om zo zonder stress alle klussen te klaren. Zo zet jij jouw Spaanse droom om in een thuis, veilig, ontspannen en met een goed gevoel.

Zowel Casa Kolibri als ik zien hoe waardevol het is dat iemand met je meekijkt die geen commissie, geen targets en geen verborgen agenda heeft. Dat gevoel, die dankbaarheid, dat enthousiasme, is voor ons meer waard dan welke vergoeding dan ook. Daarom vragen we alleen opstartkosten van 50.- euro om je voor de rest volledig vrijblijvend te blijven helpen.

Wil je meer weten? Stuur me gerust een bericht.

[Klik hier](#)

Juan vertelt...

Over Spanje, mensen en momenten

In veel delen van Spanje begint rond deze tijd weer een klein voorjaarsritueel, mensen trekken het veld of de bergen in om wilde asperges te zoeken. In Andalusië noemen ze ze vaak espárragos trigueros. Ik denk dat sommige van jullie ze wel kennen toch?

Deze wilde asperges komen van de plant *Asparagus acutifolius* en groeien gewoon in de natuur tussen struiken, langs oude olijfgaarden en bij veldwegen. Ze zijn dunner dan de asperges uit de winkel, maar hebben juist een sterkere en meer uitgesproken smaak.



Het seizoen begint meestal in februari, maar maart en april zijn de beste maanden om ze te vinden. Na een paar regenachtige dagen schieten ze vaak ineens overal uit de grond. Voor veel Spanjaarden is het ook een traditie, een wandeling door het veld, een mesje mee, en kijken of je een paar mooie asperges kunt vinden. Thuis belanden ze vaak simpel in een tortilla met wilde asperges een gerecht dat je hier in het voorjaar in veel huizen tegenkomt.



Het zijn van die kleine dingen die het leven op het Spaanse platteland zo bijzonder maken, maar ik ga jullie eerlijk vertellen: "Ik kan die klere dingen niet zo makkelijk vinden, maar mijn dochter en der vriend wel. Ik snap er niks van."

Straks ook met die paddenstoelen, dan komen ze met hele manden thuis. Ze zijn net twee Spaanse padvindertjes schitterend in de natuur...



Groetjes allemaal

Juan Mendo Kievits



Facebookgroep:

[Emigreren naar Spanje ESESESES](#)

Durf! te ontmoeten



Een momentje voor jezelf...



Save
The
Date



Inmiddels telt het magazine **Durf! te emigreren** honderden vaste lezers... en het worden er steeds meer!

Hoe blij kun je daar als maker van worden?

Naast mijn werk bij **HEMA** als klantenservice medewerkster geef ik **Spaanse lessen** aan Nederlanders, en toch vind ik elke keer weer energie en inspiratie om dit magazine te maken. Waarom? Omdat ik jou een momentje voor jezelf wil geven. Even weg uit de dagelijkse hectiek, even dromen, of beter gezegd wegzakken in een wereld waarin je (misschien) altijd al hebt willen leven...Spanje!

Durf! te emigreren is er om te inspireren, te verbinden en een platform te bieden voor creatievelingen en ondernemers in Spanje, die hun passie en kunde willen delen met iedereen die het magazine leest.

Maar woorden alleen zijn niet genoeg... daarom wil ik jullie ook echt ontmoeten! Niet alleen jij en ik, maar ook elkaar. Niet alleen mijn lieve lezers, maar ook mijn stoere leerlingen in Spanje.

En dat kan tijdens de speciale **Durf! te ontmoeten!**

We beginnen bij mij met een lekker bakje koffie .
Daarna gaan we op pad voor een wandeling in de natuur met een creatieve opdracht, even los uit je hoofd, genieten van de omgeving, en je laten inspireren. En als kers op de taart sluiten we af met een klein hapje eten bij mij, zodat we in een ontspannen sfeer verder kunnen praten, lachen en ideeën kunnen uitwisselen.

Heb je zin om mee te doen? Hieronder vind je de praktische details, zodat jij deze unieke Durf!-ervaring niet mist.



Wel zo handig.... De praktische details!

Datum: Zondag 10 mei

Tijd: 11:00 - 15:00 (koffie, wandeling en lunch)

Locatie: Chozita Kim (Montroy) locatie verstuur ik aan degenen die zich hebben ingeschreven 

Programma:

11:00 - 11:30: Koffie en kennismaken

11:30 - 13:00: Wandeling met creatieve opdracht

13:00 - 13:30: Resultaat opdracht en presentatie

13:30 - 14:30: Gezamenlijk hapje eten en kletsen

14:30 - 15:00: Afsluiting en naar huis voor een siesta

Voor wie: Lezers van Durfl! te emigreren, leerlingen van de Spaanse les en geïnteresseerden in creativiteit en emigratie.

Mee te nemen: Comfortabele schoenen, telefoon met camera, open blik en goede zin!

Kosten: 20.- per persoon (15.- euro leerlingen Spaanse les en lezers magazine).

Aanmelden: info@durfteemigreren.com of via WhatsApp [+34694476190](https://www.whatsapp.com/business/profile/34694476190).

Inschrijven voor: 3 mei

DURF TE EMIGREREN

Dankjewel voor het lezen van nummer 2 - 2026

Hoofdredacteur

Kim Leeuw

Art Direction en vormgeving

Kim Leeuw

Aan dit nummer werkten mee

Hans Althoff, Charmaine Harrevelt,
André Kesselaar, Juan Mendo Kievits,
Brian Koops (Casa Kolibri)

Advertentieverkoop

Adverteren? Voor informatie:
info@durfteemigreren.com of [+34694476190](tel:+34694476190)



[Durf! te emigreren](#)



www.durfteemigreren.com



[WhatsApp](#)

4x per jaar dit
magazine in je
mail? Meld je dan
[hier](#) aan!